

BUREN
OP HET
GROOT
BEGIJNHOF

BUURTWERKING GROOT BEGIJNHOF MECHELEN

Romelmarkt
Rommelmarkt
der
Begijnhoven
Mechelen



ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014

Nieuwsbrief Buren op het Groot Begijnhof September 2014

Nieuwsbrief 2014 - 03 Inhoudstafel

Dag Buur!	2
Rommelmart der begijnhoven	3
Buurtfeest	4
Oude en nieuwe bewoners op het begijnhof	6
Gezocht en gevonden	8
Levende Kerststal	9
Terugblik op het mosselsouper	10
Greep uit de oude doos	12
Wist je dat	14
Bezoek aan de Romboutstoren	15
Agenda	16

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Groot Begijnhof Mechelen vzw
p.a. Inez Vanoverschelde
Vrouw van Mechelenstraat 21
2800 Mechelen
www.groot-begijnhof-mechelen.be

Alle opmerkingen over deze nieuws-
brief zijn welkom!

Werkten mee aan dit nummer:

Redactie: Inez Vanoverschelde,
Johan De Keersmaecker, Pier De
Kock, Tom Depuydt, Wim Devos
Foto's: Johan De Keersmaecker, Joke
De Valck, Pier De Kock
Lay-out: Paul Lettany
Eindredactie: Tom Depuydt



Dag Buur!

Bij de maand september denken we niet alleen aan het nieuwe schooljaar, maar ook aan de jaarlijkse rommelmart. Dus blaas alvast een laagje stof van alle spullen die je zou willen verkopen op zaterdag 13 september. En wie weet vind je die dag zelf ook nog schatten en andere buitenkansjes bij jouw burens! Een paar weken later organiseren we een gegidste beklimming van de Romboutstoren. Alle info over de Rommelmart en het bezoek aan de Romboutstoren vind je in deze nieuwsbrief.

We blikken ook terug op het geslaagde buurtfeest met heel wat foto's van de spaghetti en het jazz-optreden.

Pier laat Kristin uit de Schrijnstraat en Bastien en Barbara uit de Twaalf-Apostelenstraat aan het woord. Twee verschillende generaties, maar ook verschillende merkwaardige linken tussen deze bewoners van het begijnhof. En tenslotte dook Wim nog in het archief. Deze keer vond hij foto's van de Hoviusstraat.

We wensen je alvast veel leesplezier met de derde nieuwsbrief van 2014!

De buurtwerking



Rommelmarkt der begijnhoven

Zaterdag 13 september 2014

van 10.00 tot 16.00

Aansluitend avondfeest op het Klein Begijnhof aan De Rooster met Frituur Paula

Wat vliegt de tijd! Het lijkt alsof de vorige rommelmarkt nog maar net voorbij is, en we zijn alweer druk in de weer met het organiseren van deze zoveelste editie, sowieso met beter weer dan vorige keer. Daar zal onder meer de band Grey and Grumpy voor zorgen. Zij brengen vintage blues.

Deze editie gaat door op zaterdag 13 september, en dat gaat gepaard met de nodige parkeer- en verkeersaanpassingen.

- Alle straten van het begijnhof zijn **PARKEER- EN VERKEERSVRIJ** vanaf vrijdagavond 20.00u (tenzij je zaterdagmorgen vóór 06.00 wil opstaan om de wagen te verplaatsen ...) tot zaterdagavond 18.00u

- De pleintjes aan de Begijnhofkerk zijn vanaf vrijdagmiddag 17.00 niet meer bereikbaar, aangezien we daar de bar opnieuw opbouwen.

- Alle mensen met een garage op het Begijnhof: houd er rekening mee dat je je wagen niet meer binnen of buiten kunt plaatsen op zaterdag 13 september!



Als je dit leest, zijn de inschrijvingen afgesloten. Hopelijk is je plaatsje al gereserveerd. Aan alle anderen, geniet van deze drukke maar gezellige dag, en veel plezier met het zoeken naar dat ultieme 'rommel-tje' afkomstig van een of andere zolder...

(Inez)



Buurtfeest

Zaterdagavond 7 juni, Begijnenkerkhof. 'Buurtkok' Pier had voor een gezelschap van 60 man spaghetti met een heerlijke saus klaargemaakt, opgediend in een openluchtrestaurant in een historisch kader.

**BUURT
FEEST**

ZATERDAG 7 JUNI 18.30
BEGIJNENKERKHOF

JAZZKWARTET HEIDI C.

www.groot-begijnhof-mechelen.be

MUZIEK
OP HET
GROOT
BEGIJNHOF

verantwoordelijke uitgever: buurtwerking Groot Begijnhof Mechelen



Jazzkwartet Heidi C bracht er verder swingende sfeer in met een afwisseling van bekende jazzstandards en met minder gekende pareltjes.



En toen kwam de regen. Veel regen... en parasols werden paraplu's!

Met dank aan alle vrijwilligers die meegewerkt hebben.



Oude en nieuwe bewoners op het begijnhof

De wereld is klein... in het Groot Begijnhof.

Geuren van geroosterd brood met kruidenboter, langzaam garend everzwijn, een gezellig kletsende bende buren, gevulde glazen en een autostille straat. De Schrijnstraat waande zich even in de Provence. Alleen het miezerige weer probeerde de illusie te doorbreken. De Schrijnstraat weigerde een schijnstraat te zijn en feestte dapper voort. Tijdens het op- en afdielen, bijvullen, aanbrengen, meeproeven en genieten...dwarrelde er een merkwaardig verhaal in mijn oor: Als een uil richtte ik mijn oor richting conversatie en ik dacht "Dit is echt iets voor de rubriek 'nieuwe en oude bewoners op het begijnhof'". Ik zette mij aan mijn laptop, nam een cd van Arvo Pärt ('Fratres') en begon het verhaal te reconstrueren.

Kristin Iserbyt woont al sinds 1993 in de Twaalf Apostelenstraat. Jammer genoeg zijn het er maar twaalf, want ze zou 'nen schonen dertienden' geweest zijn. Iedereen kent haar als 'Mammie Stevens'. Naar mijn gevoel een ietwat te plastische uitdrukking voor een stralende dame van 78. Barbara Descheemaecker en Bastien Vincent wonen sinds oktober 2011 in de Schrijnstraat. Vijftien maanden geleden is hun zoontje Marius geboren. Ogenscheinlijk

zijn dit twee families die niets met elkaar te maken hebben. Laat toeval nu juist zo heerlijk verrassend zijn.

Kristin: "Mijn roots liggen eigenlijk in Kortrijk. Mijn grootvader was huisarts in Harelbeke en mijn vader heeft nog 3 jaar gestreden in de eerste wereldoorlog. Eerst is hij nog gevlucht naar Engeland om daar zijn laatste 2 jaar Latijn te studeren. Daarna is hij 3 jaar vrijwillig naar het front getrokken. Aan het front zelf heeft hij nooit gestreden want hij moest vooral de paarden verzorgen. Pas op, dat was naar het schijnt ook geen sinecure, die paarden werden toen ook erg toegetakeld. Allez, ik heb dat ook maar van horen zeggen, want mijn vader wou daar met geen woord over reppen. 'Over die miserie klappen wieder nie!'. Later heeft hij dan zijn studies verder gezet in Leuven."

Barbara: "Ik kom eigenlijk uit Antwerpen maar ik ben opgegroeid in Serskamp in de buurt van Gent en we zijn hier verzeild geraakt omdat we ons wilden vestigen tussen Brussel en Antwerpen. Ik werk in Antwerpen en ik verzorg het protocol in de diamantsector. Bastien werkt rond het Brusselse."

Bastien: "Brusselse? Eigenlijk werk ik in Rixensart als laborant. Dat lijkt misschien ver, maar met de trein is dat goed doenbaar. Dan kan ik nog een beetje slapen en soms ja...ben ik een halte te ver. Maar dat is niet ver hé, want ik kom uit Marseille. Afstand is relatief hé. Ik weet nog goed dat ik Barbara aansprak in Marseille, de eerste dag dat ze er kwam studeren. Ik was supporter voor Olympique Marseille en zij voor den Beerschot en die speelden 's avonds tegen elkaar. En ik zei dat ze zouden verliezen en ze hebben ook verloren."

Barbara: "Dat is niet waar want we hebben twee keer gelijk gespeeld. We hebben ons wel niet geplaatst omdat we de penalty's verloren. Maar goed, later is Bastien nog verschillende keren naar België gekomen en tja... (Dus toch gewonnen?) Toen we bij toeval dit huis hier kwamen bekijken was ik op slag verliefd... op den trap. Hij is wel niet authentiek, niets in dit huis is trouwens nog authentiek, maar ik vind hem nog altijd even mooi. We hebben onze keuze nog geen seconde betwijfeld."

schiet de lift door naar boven, ofwel heeft er iemand beneden voor u op de knop geduwd. Nee, echt niks voor mij. Ik weet nog goed dat ik op zoek was naar een huis in Mechelen en dat ik werd getipt om eens te kijken in de aankondigingen in de Delhaize. Zo ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen. Toen ik het huis voor de eerste keer zag, keek ik door de brievenbus en zag ik een klein tuintje. Maar ik zag ook dat de bruidsluier door het dak groeide. Maar ja dat was begin de jaren negentig."



Bastien, Barbara, Marius en Kristin - © Pier 2014

Bastien: "Ik voelde meteen dat dat hier een zalige sfeer was met al die kleine pandjes. Het is ook de eerste keer dat ik in een huis woon. Ik heb altijd in een appartement gewoond."

Kristin: "Dat is nu echt niets voor mij, een appartement. Ik heb daar het geduld niet voor. Ah ja, staan wachten op die lift. Ofwel

Barbara: "Eigenlijk ken ik Kristin haar zoon Nico al langer. Mijn stagebegeleidster was bevriend met Nico en zo heb ik hem leren kennen. En omdat Nico zijn huis op de Olivetenhof wou verkopen zijn we uiteindelijk in Mechelen beland. Mijn moeder is ook van Kortrijk maar is opgegroeid in Antwerpen. Ik zeg altijd: mijn moeder is perfect tweetalig want ze spreekt zowel

Antwerps als West-Vlaams. En op zekeren dag vertelde ik over een zekeren Iserbyt.”

Kristin: “Tja, veel Iserbyt’s zijn er niet in Kortrijk en mijn vader was daar zeer bekend. Hij was gynaecoloog. Zelf noemde hij zich geen gynaecoloog, dat vond hij te Frans klinken. Hij verkoos de titel van vrouwenarts. En een Iserbyt en een vrouwenarts, tja zo waren er geen twee in Kortrijk, hé.”

Barbara: “Het was mijn grootvader die mij vertelde dat een zekere Dr. Iserbyt de vrouwenarts van mijn grootmoeder was. Kristin haar vader heeft mijn moeder op de wereld geholpen. Straf hé?”

Kristin: “En weet je wat nog? Haar moeder is twee jaar ouder dan mijn oudste dochter. Je ziet maar hé! De wereld is toch klein hé!?”

Bastien staart over zijn glas wijn en ik zie hem denken: “Mijn broer heeft 2 jaar in Canada gewoond en woont nu in Noord-Frankrijk, en ik in het Groot Begijnhof van Mechelen. De wereld is klein. Leg dat maar aan mijn moeder uit... in Marseille.”

Arvo Pärt loopt ten einde. Het licht luiden van een klok galmt nog na en een gedachte dringt zich op. ‘Als twee werelden voor elkaar kiezen en twee verhaallijnen zo elkaar kruisen, dan is er toch geen betere plek om geboren te worden. Quelle chance, Marius, et bienvenue!’



Gezocht... en gevonden!

Ben je op zoek naar medebewoners om aan een culturele activiteit deel te nemen, zoek je een babysit of valiezen en oude kostuums...? Via deze rubriek vind je misschien geïnteresseerde burens! Bezorg je zoekertje aan info@groot-begijnhof-mechelen.be of steek het in de bus van Inez (Vrouw van Mechelenstraat 21).





Levende kerststal op het Groot Begijnhof

*Levende kerststal op het Groot Begijnhof
Zaterdag 20 en zondag 21 december 2014*

Noteer nu al een bezoek aan de Levende kerststal, tijdens het eerste weekend van de kerstvakantie! Onze werkgroep is gestart met alle voorbereidingen en we kaderen de stal in het teken van de talloze vluchtelingen die sinds Wereldoorlog I have en goed hebben moeten achterlaten. We starten in de periode van 14-18, maar het thema is ook nu nog brandend actueel!

Meer informatie volgt, maar als u rekwi-sieten uit de periode 14-18 wil uitlenen, geef ons dan zeker een seintje. We zijn op zoek naar valiezen, oude kostuums,... En wie handig is met een naaimachine, laat het weten! Onze engelen- en herderstenues zijn aan herstelling toe.



Stuur een mailtje naar
info@groot-begijnhof-mechelen.be
of laat het weten aan

Pier De Kock (Schrijnstraat 26)
pierdecock@telenet.be,

Wim Devos (Hoviusstraat 5)
devos.wim@telenet.be of

Paul Lettany (Begijnenkerkhof 1)
paullettany@hotmail.com.



Mosselsouper op het begijnhof

Op zaterdag 2 augustus ging voor de derde keer het jaarlijkse mosselsouper door. Nog meer buurtbewoners dan de vorige jaren schreven zich hiervoor in.

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers liep alles weer vlot. De zon was van de partij en de mosselen smaakten overheerlijk. En bij een lekker glaasje wijn was het weer een uitstekende gelegenheid om met de burens wat bij te praten.

Op deze pagina vind je enkele sfeerfoto's van deze geslaagde buurtactiviteit.





FOTO'S OP HET GROOT BEGINNEN

Greep uit
de oude doos

De begijnhofsites in Vlaanderen zijn erkend als cultureel en architecturaal erfgoed. Ook al worden huizen gerenoveerd en aangepast aan de actuele woonbehoeften, de historische elementen, en daarmee een stuk geschiedenis, blijven gevrijwaard.

In deze rubriek willen we enkele decennia in de tijd teruggaan en vergelijken hoe een bepaalde straat, een huis, ... er vroeger uitzag en wat de huidige situatie is.

Deze keer tonen we beelden van de Hoviusstraat nr. 2 (het Convent Sint-Barbara). Aan de drempelstenen en de hoeksteen merk je hoeveel de straat in de loop van de tijd opgehoogd werd.



Hoviusstraat 2 in (vermoedelijk) 1948 (archief Onsia, © G. De Coninck)



Hoviusstraat 2 in 1972 (archief Onsia, © G. De Coninck)



Hoviusstraat 2 in 2014 (Foto: Wim)

Wist je dat er ook in Hilversum een Hoviusstraat is? Die ziet er wel een beetje anders uit en werd niet genoemd naar de Mechelse aartsbisschop Matthias Hovius (Matthijs Van Hove), maar naar Frederik Hovius, een Nederlandse verzetsstrijder in het Gooi, die in een Duits concentratiekamp om het leven kwam.



De Hoviusstraat in Hilversum (Google Street View)



Wist je dat?

Wist je dat:

De toren op een fundering staat in de vorm van een gewelf. En dus niet op koeienvellen als in de populaire bewering.

Van 1452 tot rondom 1520 werd gemiddeld jaarlijks minder dan 1,5 m toren gebouwd om tot de huidige 300 Mechelse voet of 97,5m te raken.

De 'Salvator' is de grootste luidklok in de toren. In 1498 werd de originele klok gegoten. Het brons zou uiteindelijk 3 keer barsten en 2 keer volledig hergooten worden. Nu laat de meer dan 8 ton zware versie uit 1844 zijn Fa Kruis over de omgeving galmen.

Het is niet duidelijk of het echt wel de Duitsers waren die in WO I het uurwerk onklaar hebben gemaakt. Er gaan ook stemmen op die het Belgische afweergeschut met de vinger wijzen.



Bezoek aan de Romboutstoren

***Smeer de kuiten en laat de oren tuiten!
Op zaterdag 4 oktober beklimt de buurtwerking de Romboutstoren.***

Niemand minder dan Eddy Mariën, stadsbeiaardier en buurtbewoner, zal ons deskundig gidsen tijdens de beklimming.

Gelieve snel te reserveren want slechts 20 bezoekers zijn toegelaten. Bij te veel inschrijvingen wordt een 2de bezoek gepland op een andere datum. Kostprijs voor het bezoek bedraagt 5 € per persoon.

Afspraak aan de Romboutstoren op 4 oktober om 13u15! Betalen gebeurt ter plaatse en reserveren kan door onderstaand formulier in te vullen en binnen te brengen bij Pier De Kock (Schrijnstraat 26).



Alvast tot dan!

(Pier)



Naam:

Aantal personen:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Agenda 2014

Noteer zeker de volgende activiteiten in je agenda:



**Rommelmarkt
der Begijnhoven**
zaterdag 13 september



**Bezoek aan de
Romboutstoren**
zaterdag 4 oktober



Levende Kerststal
*zaterdag 20 en
zondag 21 december*

Als je graag wil meewerken en/of wil deelnemen aan de kernvergaderingen, mag je dat zeker laten weten. We vergaderen één keer per maand. Wil je graag helpen op één van de activiteiten, mag je dat ook melden! Vele handen maken lichter werk, en hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Alle info over de buurtwerking vind je ook op internet:

Website: www.groot-begijnhof-mechelen.be

Facebook: 'Buren op het Groot Begijnhof'